

# BAN GIÁO LÝ GIÁO PHẬN THÁI BÌNH TÀI LIỆU ÔN THI GIÁO LÝ VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

## PHẦN I: 50 CÂU HỎI VỀ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO

1. Ngày 19.6.1988 có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội Việt Nam và giáo phận Thái Bình ?  
**Đáp án: Đức Giáo Hoàng Gioan Phao II tôn phong 117 thánh TĐVN lên bậc Hiển Thánh.**
2. Từ ngày 19.6.2018 đến 24.11.2018, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam sẽ long trọng cử hành Năm Thánh kỷ niệm sự kiện gì?  
**Đáp án: Kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị thánh Tử Đạo tại Việt Nam được tuyên phong hiển thánh.**
3. Tử đạo là gì?  
**Đáp án: Tử vì đạo hay còn gọi là tử đạo, là một người nào đó kiên trung minh chứng cho các chân lý đức tin, làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc hy sinh mạng sống của chính mình.**
4. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã có ngày kính riêng, còn có ngày mừng kính chung không?  
**Đáp án: Ngoài ngày kính riêng vào chính ngày các ngài được phúc Tử Đạo, các ngài còn được kính chung trong toàn thể Giáo Hội vào ngày 24 tháng 11 hàng năm.**
5. 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, gồm những thành phần nào?  
**Đáp án: Các ngài là Giám mục, Linh mục, Thầy giảng, Chứng sinh và Giáo dân.**
6. 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, là đại diện, là tinh hoa của Giáo Hội tại Việt Nam, các ngài bị kết án vì lý do gì?

**Đáp án:** Các ngài bị kết án chỉ vì các ngài đã hết lòng tôn thờ Chúa, kiên trung không chịu bỏ đạo.

7. *Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, có một vị thánh nữ, ngài tên là gì?*

**Đáp án:** Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam chỉ có một vị thánh nữ là thánh Anê Lê Thị Thành (hay còn gọi là Bà Thánh Đê).

8. *117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, gồm những quốc tịch nào?*

**Đáp án:** 117 vị Thánh gồm có ba quốc tịch: Tây Ban Nha, Pháp và Việt Nam.

9. **Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, có một chủng sinh, ngài tên là gì?**

**Đáp án:** Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam có một chủng sinh tên là thánh Tôma Thiện.

10. *Các Thánh Tử Đạo Việt Nam chịu tử đạo dưới những đời vua chúa nào?*

**Đáp án:** Thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767), chúa Trịnh Sâm (1767-1782), vua Cảnh Thịnh (1782-1802), vua Minh Mạng (1820-1841), vua Thiệu Trị (1841-1847), vua Tự Đức (1847-1883), thời Tây Sơn và thời Văn Thân

11. *Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã bị kết án và bị xử dưới những hình thức nào?*

**Đáp án:** Các ngài bị kết án và bị xử dưới nhiều hình thức khác nhau như chết rũ tù, xử trảm, xử giáo, lăng trì, thiêu sống hoặc bị tra tấn cho đến chết.

12. *Ngày 5 tháng 3 năm thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc chân phước một thanh niên Việt Nam. Vị chân phước này là thầy giảng, là người tử đạo đầu tiên và là Bổn mạng của Giáo ý viên. Ngài là ai?*

Đáp án: Đó là chân phước An-rê Phú Yên

13. *Thánh Tử đạo Việt Nam cao tuổi nhất là ai?*

Đáp án: Cha Luca VŨ BÁ LOAN, (1756-1840)

Luca Vũ Bá Loan, Sinh năm 1756 tại Trại Bút, Phú Đa, Linh mục, bị xử trảm ngày 5/06/1840 Ô Cầu Giấy dưới đời vua Minh Mạng. Bị bắt và bị giết khi ngài 84 tuổi.

14. *Trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II tuyên phong lên bậc Hiển Thánh, có bao nhiêu vị thuộc quê hương giáo phận Thái Bình?*

Đáp án: **19 vị** (Xanh Vườn Vạn Tuế giáo đoàn ta, Mười chín anh hùng ngát hương xa)

15. *19 Thánh Tử Đạo Thái Bình được tôn phong Hiển Thánh ngày tháng năm nào?*

Đáp án: **19.6.1988**

16. *Trong số 19 vị tử đạo thuộc quê hương giáo phận Thái Bình, có mấy vị là linh mục (mục tử)?*

Đáp án : **5 vị** ( **Giu-se Tuân, Tô-ma Khuông, Đa-minh Xuyên, Giu-se Viên và Phê-rô Tuân**)

17. *Trong số 5 vị mục tử tử đạo thuộc quê hương Thái Bình, có một vị sinh khoảng năm 1780, tại làng Nam Hòa, xứ Tiêu Chu, tỉnh Hưng Yên. Vị thánh này tên là gì?*

Đáp án: **Tô-ma Khuông**

18. *Thánh trẻ tuổi nhất trong 19 thánh Tử Đạo của Thái Bình là thánh nào?*

Đáp án: **Thánh Giu-se Túc**

19. Có một vị thánh khi bị bắt đã được người ta khuyên trốn ngục, Ngài đã nói : "*Tôi sẽ không trốn bất cứ cách nào, vì nếu tôi trốn sẽ làm khổ người khác. Chúa muốn thế nào, tôi xin nhận như thế*". Vị thánh này là ai vậy?

Đáp án: **Thánh Giu-se Túc**

20. *Khi bị quân lính bắt khắc lên má 2 chữ “Tả Đạo”, thánh Phaolô Đồng nhờ người bạn tù khắc lên má mình 2 chữ gì?*

Đáp án: **Chính đạo**

21. *"Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh mạng sống cho Đức Kitô". Đó là câu nói của vị thánh nào?*

Đáp án: **Thánh Phê-rô Dũng**

22. *Ngoài 19 hiền thánh tử đạo, còn có bao nhiêu Hiền thánh tử đạo liên hệ đến giáo phận Thái Bình?*

Đáp án: **11 vị**

23. *Trong số các vị thánh Tử đạo liên hệ với Giáo phận Thái Bình, có một vị có biệt danh là Vinh Sơn Hòa Bình. Ngài là ai?*

Đáp án: **Vinh sơn Liêm**

24. *Trong số 19 thánh tử đạo quê hương giáo phận Thái Bình, có mấy vị làm nghề nông?*

Đáp án: **5 vị (Năm ông cuộc bãm trởng nhân đức) (Vinh sơn Dương, Giu-se Túc, Phaolo Đồng, Augustino Mới và Stephano Vinh)**

25. *Trong số 19 thánh tử đạo quê hương giáo phận Thái Bình, có mấy vị làm nghề chài lưới?*

Đáp án: **4 vị: Thánh Phê-rô Dũng, Phê-rô Thuần, Đa-minh Toại và Đa-minh Huyền**

*Bốn đấng ngư dân chài lưới phúc,  
Thái Bình phấn khởi tụng mừng ca.*

26. *Trong Giáo Hội Công giáo Ro-ma, những người đã được diễm phúc tử vì đạo, có tên trong sổ bộ Rô-ma, chờ ngày Giáo Hội tôn phong lên hàng Chân phước và Hiền thánh, được gọi là gì?*

Đáp án: **được gọi là Hiền phúc hay “Tôi tớ Chúa”**

27. *Giáo phận Thái Bình có bao nhiêu Hiền phúc tử đạo ?*

Đáp án: **Giáo phận Thái Bình có hơn 510 Hiền phúc.**

28. *Giáo phận Thái Bình gồm 8 giáo Hạt trong đó có 2 giáo hạt có nhiều vị tử đạo được tuyên phong Hiền phúc nhất. Đó là những giáo Hạt nào?*

Đáp án: **Giáo hạt Đông Hưng Yên và giáo hạt Tây Hưng Yên (118 và 116)**

29. *Chúng ta phải có tâm tình nào với các Hiền phúc tử đạo ?*

Cảm tạ Hồng ân Chúa đã ban cho Giáo phận Thái Bình có nhiều chứng nhân anh dũng bất khuất.

Tri ân các Hiền phúc đã để lại cho Giáo Hội tấm gương sáng ngời về Đức tin.

Nhờ lời cầu bầu của các Hiền phúc, xin Chúa cho chúng ta được giữ vững Đức tin trước những thử thách gian nan.

30. *Thánh tử đạo nào của Thái Bình bị bắt khi chưa được rửa tội?*

Đáp án: **Thánh Stêphanô Vinh**

31. Có một vị thánh khi bị bắt và bị ép đập lên Thánh giá đã khẳng khái tuyên bố: *"Tôi thà chết chứ không bao giờ chịu đập lên Thánh Giá, vì tôi biết đạo Chúa Giêsu là đạo thật"*. Đó là ngày 29.6.1838 khi ngài mới 25 tuổi. Vị thánh của quê lúa Thái Bình này là ai vậy?

Đáp án: **Thánh Stêphanô Vinh**

32. *Trong số các vị Thánh Tử đạo quê hương Thái Bình, có mấy vị bị thiêu sống?*

Đáp án : **4 vị (Phê-rô Thuần, Phê-rô Dũng, Đa-minh Toại, Đa-minh Huyền)**

33. *Sau hình khổ bị lột hết quần áo và bỏ đói 13 ngày, trước mâm cơm thơm ngon và lời dụ dỗ chối đạo, vị anh hùng tử đạo quê*

huong Thái Bình đã nói: "Nếu ăn mà phải xuất giáo, tôi không bao giờ ăn cả". Vị thánh này là ai vậy?

Đáp án: **Tô-ma Toán**

34. Có một vị thánh tu sĩ Tử đạo quê hương Thái Bình, khi bị bắt trên thuyền cùng với Đức Cha Liêm, đã lấy sào đẩy thuyền định chiến đấu chống lại quân lính, nhưng khi được Đức Cha Liêm khuyên nhủ :"**Đừng làm gì hại họ, hãy phó mặc cho ý Chúa**". Vị thánh này đã lập tức vâng lời Đức Cha. Ngài là ai vậy?

Đáp án: Thánh **Giu-se Khang**

35. Vị thánh nào khi bị bắt giam đã nói với người vợ đến thăm: "Đừng khóc mình ạ ! Mình hãy về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phượng Chúa. Tôi đã dâng mình và các con cho Ngài. Nhớ cầu xin Chúa cho tôi được thêm sức mạnh để nhận lại đến cùng".

Đáp án: **Tô-ma Đệ**

36. Khi quan nói với vị thánh tu sĩ tử đạo của chúng ta : "Anh còn trẻ hãy nghĩ lại và khôn ngoan một chút, ta chỉ yêu cầu anh bước qua một khúc gỗ mà" thầy đã cắt nghĩa: "**Đúng là khúc gỗ thừa quan, nhưng khúc gỗ đó tượng trưng cho Chúa tôi thờ. Quan nghĩ sao nếu tôi đạp lên ảnh vẽ hình cha mẹ tôi?**". Đó là vị thánh nào vậy?

Đáp án: **Đa-minh Úy**

37. Có một vị thánh mà khi nhắc tới vị thánh này, người ta thường nghĩ ngay tới Hội đồng tứ giáo (Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo) tại Thăng Long năm 1773 dưới thời chúa Trịnh Sâm. Ngài cùng với thánh Gia-xin-tô Cát-ta-nê-đa (Jacinto Castaneda) Gia đã tranh luận và biện hộ cho đạo Công giáo suốt 3 ngày tại hội đồng này. Vị thánh này là ai vậy?

Đáp án: **Thánh Vinh-son Phạm Hiếu Liêm**

38. *Đền kính các thánh tử Đạo Thái Bình tại Đông Phú là quê hương của hai thánh tử đạo nào?*

**Thánh Phê-rô Thuần và Phê-rô Dũng**

*Một làng trù phú ở phía đông*

*Trước biển sau sông giữa cánh đồng*

*Thuần Dũng tử đạo hai vị thánh.*

*Đuốc sống ngàn năm mãi song song”.*

39. Vị thánh nào trên đường ra pháp trường Ba Tòa, đã sung sướng cảm động tạ ơn Chúa và khi đó có hai người đã tiết lộ chỗ ngài ẩn để quan quân đến bắt, đến xin ngài tha thứ. Ngài nhân từ nói: *"Cha tha cho các con..."*.

Đáp án: **Thánh Giu-se Viên**

40. Trước những cực hình tra tấn dã man, người chiến sĩ anh hùng Đức Tin của giáo phận Thái Bình, quê tại giáo họ Tân Mỹ, giáo xứ Nguyệt Lăng, giáo hạt thành phố Thái Bình, đã can đảm gắng sức nói thẳng với quan: *"Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo. Tôi chọn cái chết để sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời bị tiêu diệt". Vị thánh này là ai vậy?*

Đáp án: **Thánh Đa-minh Xuyên**

41. Có một nhóm chứng nhân bị giam chung với nhau tại Bắc Ninh và cùng bị đem ra xử chung. Lần ra toà ngày 24.11.1839, tho rước những lời dụ dỗ, đe dọa của quan quân, vị thánh này đã đại diện nhóm nói với quan xử án : *"Chúng tôi chỉ tôn thờ một Thiên Chúa là Cha chung muôn loài, là Vua trên hết các vua, là Đấng chúng tôi mong được đổ máu ra để chúng tỏ lòng trung thành và yêu mến".*

Trước khi tuyên án, quan dụ dỗ các chứng nhân : *"Chỉ cần đi vòng quanh tượng ta cũng tha"*, vị thánh này đã đại diện anh em dùng lời Thánh Vịnh 41 để trả lời : *"Thưa quan, chúng tôi ước mong về với Chúa như nai mong tìm thấy suối vậy. Xin quan cứ thi hành án lệnh của nhà vua".* Ngài là ai?

Đáp án: **Thánh Phan-xi-co Mậu**

42. Có một vị thánh quê ở làng Phú Nhuận, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, bị bắt ngày 27/08/1858 tại nhà xứ Kẻ Diên (xứ Duyên Lãng, giáo phận Thái Bình ngày nay); chịu tử đạo ngày 05/11/1858 bên bờ sông Hưng Yên; hiện đang được tôn kính tại một nhà thờ thuộc giáo hạt Đông Hưng, giáo phận Thái Bình. Ngài là ai?

Đáp án: **Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu**

43. Trong các vị thánh có liên hệ với giáo phận Thái Bình, có một vị được mệnh danh là vị thừa sai lỗi lạc và can đảm nhất, một trong ba cột trụ chống đỡ Giáo Hội Việt Nam vào những giai đoạn khó khăn thời bách hại. Đó là Thánh nào?

Đáp án: **Thánh Giám Mục Giê-rô-ni-mô Liêm**

44. 5 vị Giám mục tử đạo có liên hệ với giáo phận Thái Bình là người nước nào và thuộc dòng nào?

Đáp án: **Nước Tây Ban Nha và dòng Đa-minh**

45. Trong chiếu chỉ cấm đạo của vua Tự Đức ban hành năm 1861, có điều gì phân biệt người công giáo với người khác ?

Đáp án : **Khắc vào má hai chữ: Tả Đạo.**

46. Vị thánh nào mà tên của Ngài được ghi trong sách lễ Ro-ma (ngày 24 tháng 11) để làm đại diện cho các thánh Tử Đạo Việt Nam?

Đáp án: **Thánh An-rê Dũng Lạc.**

47. Cuối tháng 7.1861 vua Tự Đức ký một chiếu chỉ, nội dung gồm năm khoản: “1- Tất cả già, lớn, bé, nam, nữ Công Giáo phải chia ra phân tán vào các làng lương không Công Giáo. 2- Các làng không Công Giáo phải nhận canh chừng theo tỉ lệ năm người lương canh một người Công Giáo. 3- Các nhà Công Giáo bị phá hủy, đất đai trao cho các người lương canh tác để nộp thuế. 4- Vợ chồng con cái phải tách biệt nhau. 5-



*Phải khắc chữ tả đạo ở má trái và nơi lưu đầy ở má phải”.  
Chiếu chỉ này có tên là gì?*

Đáp án: **Chiếu PHÂN SÁP**

48. *Các thánh tử đạo Việt Nam chịu rất nhiều hình khổ do vua chúa quan quyền thời cấm đạo nghĩ ra và cho binh lính thi hành. Một trong số những hình khổ được cho là ghê rợn nhất, đó là : người bị xử tử bị lý hình dùng dao cắt xẻo từng miếng thịt trên thân thể cho đủ 100 miếng. Hình khổ đó có tên là gì?*

Đáp án: **Bá đao**

49. *Cuộc đời của vị thánh tử đạo này được ghi dấu bằng hai lần chối đạo nhưng sau đó đã thật lòng ăn năn sám hối , can đảm tuyên xưng đức tin và đã chịu tử đạo. Ngài là ai?*

Đáp án: **Thánh Tôma Toán**

50. *Trong số các vị Thánh Giám Mục Tử Đạo có liên hệ với giáo phận Thái Bình, có một vị được đặt cho một biệt danh là “Giám mục gậy tre mũ giấy” vì trong ngày lễ tấn phong Giám Mục của Ngài, ngoài vị giám mục chủ phong thì chỉ có 2 linh mục tham dự. Trong lễ tấn phong, vì không có mũ gậy, nên phải lấy một cây nứa làm gậy và lấy giấy làm mũ. Vị Giám mục tử đạo này là ai vậy?*

Đáp án: **Đức Cha Valentino Vinh**

**Phần II:**  
**CÁC CÂU LỜI CHÚA VỀ TỬ ĐẠO,**  
**CHỨNG NHÂN, ĐỨC TIN**

1. Hc 44,1: Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ.
2. Hc 44,8: Trong các vị, có những người lưu danh hậu thế cho người đời ca ngợi tán dương.
3. Mt 5,5: Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
4. Mt 5,10: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
5. Mt 5,11-12: Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
6. Mt 5,13: Chính anh em là muối cho đời.
7. Mt 5,14: Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
8. Mt 5,44: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
9. Mt 6,33: Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.
10. Mt 7,21: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa!" là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

11. Mt 10,16: Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.
12. Mt 10,18: Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết.
13. Mt 10,19-20: Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
14. Mt 10,22: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
15. Mt 10,32-33: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.
16. Mt 10,38-39: Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
17. Mt 17,20: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được".
18. Mc 6,50: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!
19. Mc 13,9: Phàm anh em, anh em hãy coi chừng! Người ta sẽ nộp anh em cho các hội đồng và các hội đường; anh

em sẽ bị đánh đòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết.

20. Mc 13,13: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.
21. Mc 16,15-16: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.
22. Lc 6,27: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.
23. Lc 6,28: Hãy chúc lành cho kẻ nguyện rửa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.
24. Lc 6,32: Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.
25. Lc 9,23: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
26. Lc 9,26: Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy.
27. Lc 10,16: Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.
28. Lc 10,20: Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.
29. Lc 12,8-9: Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa

30. Lc 17,4: Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.
31. Lc 21,13: Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.
32. Lc 22,42: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha".
33. Ga 10,11: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
34. Ga 12,24: Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
35. Ga 12,25: Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
36. Ga 14,1: Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
37. Ga 15,12: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
38. Ga 15,13: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
39. Ga 16,33: Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.
40. Ga 20,21: Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

41. Cv 4,31: Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.
42. Cv 22,15: Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe.
43. Rm 6,8: Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người
44. Rm 8,18: Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta.
45. Rm 10,10: Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.
46. Rm 12,14-15: Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyên rủa: vui với người vui, khóc với người khóc.
47. 1Cor 9,24: Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.
48. 1Cor 10,13: Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.
49. 1Cr 16,13: Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, hãy sống cho đáng bậc nam nhi và ăn ở kiên cường.
50. 2Cr 13,5: Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Đức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao?

51. Gl 2,20: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.
52. Gl 5,24: Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.
53. 1Tx 5,15: Đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.
54. 1Tm 1,12: Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, giành cho được sự sống đời đời; chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.
55. 2Tm 4,7-8: Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính
56. Gc 1,3: Đức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.
57. Gc 1,12: Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.
58. Pl 1,21: Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.
59. Pl 3,8: Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô.

60. Kh 12,11: Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: Họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

+++

***GHI CHÚ:*** tài liệu này được đăng trên website của giáo phận <http://giaophanthaibinh.org/>