



*SUY NIỆM*

**14 CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ**



***"Ai muốn theo Thầy,  
phải từ bỏ chính mình,  
và thập giá mình mà theo".***

*(Mt 16,24)*

## LỜI NGUYÊN MỞ ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su, tấn bi kịch thảm sầu của tình thương cứu độ bắt đầu mở màn, và con nghe tiếng Chúa truyền dạy con phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Con run sợ không dám cất bước vì biết thập giá quá nặng nề và nhục nhã. Nhưng nếu con biết rằng: lệnh truyền theo Chúa lên đồi Can-va-ri-ô không phải chỉ là một kỷ luật khắt khe, mà còn là điều kiện cần thiết để đạt tới cõi trường sinh, chắc chắn con sẽ can đảm và hăng hái tiến bước.

Nhưng lạy Chúa, con sợ rằng: theo Chúa thì con sẽ phải hy sinh và từ bỏ mọi sự, kể cả mạng sống của con. Xin Chúa cho con nhận biết rằng: chết là điều kiện để đạt tới cuộc sống mới.

Vậy khi suy ngắm chặng đàng thánh giá này, xin Chúa cho con được thêm can đảm và sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày theo Chúa vào nơi tử địa để tìm kiếm sự sống trường sinh. A-men.

\* \* \*

## CHẶNG THỨ NHẤT

## CHÚA GIÊ-SU BỊ XÉT XỬ VÀ BỊ KẾT ÁN

- *Xướng* : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,
- *Đáp* : Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Phi-la-tô, một nhà chính trị xu thời, bước ra tiền đường. Bên phải ông là Chúa Giê-su, Đấng tuyệt đối thánh thiện và công chính. Người đến trần gian là để hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Bên trái ông là Ba-ra-ba, tên tướng cướp gian hùng đã từng nổi loạn và can tội giết người. Phi-la-tô hỏi dân : “*Các người muốn ta tha ai cho các người?*”

Nếu tôi ở trong dinh Phi-la-tô vào buổi sáng Thứ Sáu hôm đó, tôi sẽ trả lời ra sao ? Có lẽ tôi cho rằng đó là câu hỏi thuộc dĩ vãng xa xưa và thời gian có bao giờ chảy ngược dòng để đưa tôi trở lại quá khứ trong dinh Phi-la-tô đâu! Thực ra quang cảnh dinh Phi-la-tô vẫn không ngừng tái diễn nơi nội tâm tôi. Nơi đây Chúa Giê-su hiện diện dưới hình thức các nhân đức, chân lý, tình thương và thánh thiện. Còn Ba-ra-ba hiện diện dưới hình thức các nét xấu, tội lỗi và gian ác. Câu hỏi của Phi-la-tô cũng luôn vang dội trong lương tâm tôi: “*Người muốn tha ai: Ba-ra-ba hay Giê-su?*”. Mỗi lần tôi chiều theo những tư tưởng xấu xa tội lỗi, hay dấn thân vào những hành vi bất chính là một lần tôi trả lời: “*Hãy tha cho Ba-ra-ba và đóng đinh Giê-su!*”.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến, trong đời con, biết bao lần con đã lên án tử hình cho Chúa và xin tha cho Ba-ra-ba. Giờ đây con thực tình hối hận và hết lòng ăn năn thống hối vì những lựa chọn điên rồ ấy. Xin Chúa mở lòng hải hà tha thứ cho con mọi lỗi lầm và đừng bao giờ để con tái diễn những hành vi gây thảm hoạ cho Chúa nữa.*

*Lạy Chúa, Chúa đã phải nhục nhã biết bao khi bị điệu ra trước mặt dân: mình khoác manh áo của kẻ điên khùng, đầu đội triều thiên gai nhọn, tay cầm vương trượng giả. Xin cho con hạ mình khiêm nhường và bằng lòng chịu mọi xỉ nhục ở đời này để đền vì tội đã xin tha cho Ba-ra-ba khiến Chúa phải nhục nhã như vậy. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ I**

### **Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua Cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời mà Philatô luận giết Chúa cách xấu hổ nhục nha dường ấy.

Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa cứu lấy con nơi tòa phán xét sau này.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ HAI

## CHÚA GIÊ-SU VÁC THẬP GIÁ LÊN NÚI CAN-VA-RI-Ô

- *Xướng* : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,
- *Đáp* : Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Bốn mươi ngày sau khi Chúa giáng sinh, cụ già Si-mê-on tiên báo: một ngày kia Con Trẻ này sẽ nên dấu chỉ mâu thuẫn cho nhiều người. “Ngày ấy” giờ đây bắt đầu ứng nghiệm, vì “*Người đã đến trong nhà Người mà các gia nhân đã từ chối, không chấp nhận Người*”.

Để tượng trưng cho sự từ chối của thế gian không đón nhận Chúa, họ đã bắt Người vác cây thập giá lên đồi Can-va-ri-ô và đóng đinh Người vào đó. Thập giá được làm bằng hai thanh gỗ: thanh ngang và thanh dọc. Thanh ngang tượng trưng cho sự chết, còn thanh dọc tượng trưng cho sự sống. Vì khi chết, người ta nằm dài ra, còn khi sống thì người ta đứng thẳng lên. Nhờ tác động thần linh, Chúa đã biến dấu chỉ mâu thuẫn thành biểu hiệu cho ơn cứu độ và biến thập giá thành tượng chịu nạn. Thập giá nói lên sự phi lý của chết chóc và đau khổ, nhưng tượng chịu nạn là lời giải đáp cho sự phi lý ấy. Quả thực, nhờ hiện diện trên thập giá, Con Thiên Chúa đã đem lại ý nghĩa và giá trị cho dấu chỉ mâu thuẫn này. Người chứng tỏ: đau khổ là điều

kiêng để đạt tới hạnh phúc, chết là khởi đầu cho cuộc sống mới, và kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Chúa thì cũng không đáng làm môn đệ của Người.

*(Thình lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, giờ đây con mới biết thập giá được tạo thành thế nào: thanh dọc là biểu hiệu của Thánh Ý Chúa, còn thanh ngang thì biểu hiệu cho ý riêng con. Mỗi lần con đặt ý riêng chống lại Thánh Ý Chúa là một lần con tạo ra thập giá. Như vậy, biết bao lần con đã tạo ra thập giá cho Chúa; mỗi khi con theo đuổi ý riêng và những ham muốn ích kỷ chống lại Thánh Ý và Lễ Luật của Chúa. Lạy Chúa, xin đừng để con tạo thêm thập giá cho Chúa nữa, nhưng xin giúp con đặt ý riêng xuôi theo Thánh Ý Chúa, hầu cho ách Chúa được êm ái và gánh Chúa nên nhẹ nhàng. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ II**

### **Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.

Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ BA

## CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Nơi hoang địa, Chúa phải chịu ba cơn cám dỗ, và khi leo lên đỉnh đồi Can-va-ri-ô, Người đã ngã xuống đất ba lần. Chúa phải ngã xuống đất ba lần như vậy là để đền bồi những lần tôi sa ngã theo ba cơn cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt.

Sau bốn mươi ngày ăn chay trong hoang địa, Chúa Giê-su bắt đầu cảm thấy đói. Sa-tan liền lợi dụng đòi hỏi thể chất đó để cám dỗ Chúa. Nó thách thức người dùng quyền năng mà biến đá thành bánh để đáp ứng nhu cầu thể xác đang đòi hỏi. Đây là cám dỗ thuộc thể xác, nhằm xúi dục ta sử dụng mọi khả năng của mình để thoả mãn những đòi hỏi của bản năng tự nhiên và quên lãng những khát vọng thiêng liêng. Chúa đã quyết liệt chống lại luận điệu của Sa-tan và cho biết: con người không nguyên chỉ có những nhu cầu thể chất, mà còn có những khát vọng cao thượng của tâm hồn nữa.

Biết bao lần tôi cũng bị xúi giục dồn mọi nỗ lực để tìm kiếm và thoả mãn những đòi hỏi của bản năng hạ cấp và quên lãng những nhu cầu thiêng liêng. Nhưng không như Thầy Chí Thánh đã quyết liệt chống lại cám dỗ, tôi



chỉ tìm thoả mãn những đòi hỏi xác thịt và không màng đến những nhu cầu tinh thần; chỉ tìm thoả mãn những đòi hỏi tự nhiên mà không quan tâm đến những khát vọng siêu nhiên. Tuy nhiên, khi chiều theo xác thịt, tôi chỉ được hưởng một chút lạc thú nhất thời, rồi sau đó lại càng cảm thấy khao khát hơn. Quả thực, người ta không nguyên chỉ sống bằng bánh làm thoả mãn những nhu cầu thể chất, mà còn bằng bánh nuôi dưỡng tinh thần nữa.

*(Thình lạng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, khi xác thịt con bị Sa-tan tấn công, xin cứu giúp con và cho con luôn nhớ rằng: thân xác con là đền thờ Chúa Thánh Thần và chỉ những tâm hồn trong sạch mới được nhìn xem Thiên Chúa mà thôi.*

*Vì công nghiệp Chúa ngã xuống đất lần thứ nhất, xin cứu con khỏi mọi sa ngã xác thịt và khích lệ con luôn hằng hái tìm kiếm bánh hằng sống nuôi dưỡng tâm hồn.*

\* \* \*

### **Nơi Thứ III**

#### **Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhược hết sức thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ BỐN

**ĐỨC MẸ GẶP CHÚA VÁC THÁNH GIÁ  
LÊN NÚI CAN-VA-RI-Ô**

- *Xướng* : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,
- *Đáp* : Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Tại tiệc cưới Ca-na, khi thấy gia chủ lo âu bối rối vì hết rượu, Mẹ Ma-ri-a đã xin Chúa thực hiện phép lạ đầu tiên để giúp họ tron cơn quẫn bách. Nhưng Chúa trả lời: “*Giờ của Con chưa tới*”. Dầu sao vì lời Mẹ cầu bầu, Người cũng đã thực hiện giờ ấy sớm hơn và đã biến nước thành rượu.

Lúc này mới thực sự là “giờ của Người” và cũng là giờ của Mẹ. Tại Ca-na, Chúa biến nước thành rượu. Còn trên đỉnh đồi Can-va-ri-ô thì rượu đã trở thành máu. Đây chính là giờ Truyền Phép nghiêm trọng mà Chúa kêu gọi Mẹ tham dự vào những nỗi thống khổ của Người để cứu nhân loại khỏi cơn quẫn bách do tội lỗi gây nên và đem lại rượu cứu rỗi của tình yêu Thiên Chúa cho trần gian. Tại chính giờ phút này, ý niệm về tình yêu của thế gian đã bị đảo lộn. Vì vào giờ này, người ta mới biết: tình yêu chân thật không phải là chiếm đoạt, mà là hiến thân cho người yêu. Vào giờ này, Mẹ đã chứng tỏ không một tạo vật nào yêu mến Chúa hơn Mẹ, vì không một ai đã chịu đau khổ vì Chúa bằng Mẹ.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Mẹ Ma-ri-a rất đáng mến, giờ phút đau thương này chính là lúc Mẹ trả giá cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội. Con đau đớn Mẹ phải chịu chính là cơn đau đớn của người nữ khi sinh con. Vì chính trong cơn đau đớn khủng khiếp ấy, Mẹ đã sinh ra nhân loại chúng con. Lạy Mẹ Ma-ri-a, xin dạy cho con biết rằng: chỉ những kẻ Chúa yêu thương, Người mới mời gọi tham dự vào nỗi thống khổ của Người. Như Chúa đã dành rượu ngon nhất của tình yêu Người vào những lúc con cần thiết hơn cả, xin Người cũng cho Mẹ ở bên con trong những giờ phút đen tối nhất của cuộc đời con, lúc con cần đến Mẹ hơn cả, nhất là trong những cơn gian nan thử thách và trong giờ lâm tử.*

\* \* \*

#### **Nơi Thứ IV**

#### **Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vắc Thánh Giá.**

Lạy ơn Đức Mẹ, Khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát cả mình ra trong tay quân dữ đem đi giết thì lòng Đức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thấu qua lòng vầy.

Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ NĂM

## ÔNG SI-MON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHO CHÚA

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Các thù địch của Chúa không những muốn tiêu diệt Người, mà còn muốn Người phải chết cách nào nữa. Họ muốn Người phải chịu đóng đinh vào thập giá và dựng lên giữa đồi cao cho mọi người nhìn xem. Vì thế, khi thấy Người quá kiệt lực, họ sợ không thực hiện được ý định, nên đã cưỡng bức ông Si-mon, một kẻ qua đường, vác đờ thập giá cho Người. Thoạt đầu ông chỉ coi thập giá như ách nhục nhã chứ chưa nhận biết đó là gánh nặng của tội lỗi trần gian. Bởi thế ông chỉ miễn cưỡng vác đờ cho Chúa. Nhưng sau khi được đồng hành với Người và được hiểu biết Người hơn, ông đã thay đổi thái độ: biến ách nô lệ thành tự do, miễn cưỡng thành tình nguyện, chống cự thành hy sinh từ bỏ và căm hận thành tình yêu.

Cũng như ông Si-mon, ban đầu miễn cưỡng phải vác đờ thập giá cho Chúa, nhưng sau khi được biết Người, ông đã tình nguyện nâng đờ gánh nặng cho Người. Tôi cũng thường sợ phải chia sẻ thập giá với Chúa, vì chưa hiểu biết Người nhiều và chưa tận tình yêu mến Người. Tôi cần đồng hành với Chúa để hiểu biết và yêu mến Người hơn, hầu có thể bước theo Người không phải để được thú vui lợi lộc, nhưng chỉ vì muốn nâng đờ và chia sẻ thập giá với Người.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, xin cho con thấu hiểu mầu nhiệm cao cả này là thập giá thường gây khiếp đảm khi nhìn từ xa, hình bóng thập giá thường làm người ta sợ hãi hơn là chính thập giá thực, và toàn thể thập giá thì dễ vác hơn một phần.*

*Lạy Chúa, Chúa truyền cho con phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa. Xin cho con khi được dịp vác đỡ thánh giá Chúa như ông Si-mon, luôn sẵn sàng và trung thành theo Chúa suốt đời.*

\* \* \*

### **Nơi Thứ V**

#### **Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.**

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?

Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ SÁU

**BÀ VE-RO-NI-CA LAU MẶT CHÚA**

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Mặc dù gương mặt Chúa tiêu tụy, bầm tím và bê bết máu cùng dơ bụi, nhưng bà Ve-ro-ni-ca vẫn nhận ra được Thánh Nhan vô cùng cao quý. Nên bà bắt chắp bọn lính hung bạo tàn ác, bà đã can đảm tiến lại gần Chúa và lấy khăn lau mặt Người. Lập tức Thánh Nhan thấm thương của Chúa đã in vào khăn bà.

Khi in diện mạo đau thương vào khăn bà Ve-ro-ni-ca, Chúa muốn dạy tôi: người ta không thể nên giống Chúa trong vinh quang huy hoàng của quang cảnh Giáng Sinh với những đạo binh Thiên Thần trên trời mừng hát, với các mục đồng và đạo sỹ đến thờ lạy. Người ta cũng không thể nên giống Chúa như khi Người biến hình sáng láng trên núi Ta-bo-rê với diện mạo chói lọi như mặt trời và áo choàng trở nên trắng tinh như tuyết. Nhưng người ta chỉ có thể nên giống Chúa hoàn toàn trong đau thương mà thôi.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, ngày con được tái sinh trong nước và Thánh Thần, Chúa đã in dấu thánh giá vào linh hồn con và đã khắc ghi hình ảnh đau thương của Chúa vào trái*

*tim con. Giờ đây, con tự hỏi: “Hình ảnh đó là hình ảnh ai?”. Nếu đó là hình ảnh Chúa, thì xin giúp con trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa.*

*Lạy Chúa, xin cho con được can đảm như bà Ve-roni-ca, luôn mang hình ảnh đau thương của Chúa không phải trên tấm khăn, mà là trong tấm linh hồn con. Xin cho con được nên giống Chúa để thế gian có thể nhận ra vẻ đặc biệt của Chúa ở nơi con, như người nữ tì trong dinh thượng tế Cai-pha đã nhận ra vẻ đặc biệt của Chúa nơi Phê-rô. Nếu người đời không nhận biết những vết đau thương của Chúa ở nơi con, thì ít ra họ cũng thấy được tàn lửa tình yêu của Chúa nơi cuộc đời con. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ VI**

### **Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt.**

Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mền Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lọt mặt đi.

Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mền Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ BẢY

## CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Trong cơn cám dỗ thứ hai Chúa phải chịu ở hoang địa, tên cám dỗ xúi dục Người tin cậy và phó thác nơi Thiên Chúa cách mù quáng. Nó đưa Người lên nóc đền thờ rồi bảo: *“Hãy nhảy xuống đi, vì Thiên Chúa sẽ cho thiên thần nâng đỡ Ông”*. Đối lại, Chúa nói: *“Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa của ngươi”*. Người muốn nhắc bảo ta: Thiên Chúa không thể cứu rỗi ta được nếu không có sự ưng thuận của ta, nghĩa là nếu ta không cộng tác với Ngài.

Cơn cám dỗ này không do xác thịt xúi giục, nhưng do thế gian. Biết bao lần tôi cũng thường nghe tiếng thì thầm của cơn cám dỗ như vậy: *“Cứ lao mình xuống những tảng đá tội lỗi đi, vì Chúa vô cùng từ bi nhân hậu sẽ chẳng để ngươi phải chết đâu, ngươi cũng không cần ăn năn tội, vì thời giờ còn dài và Chúa sẽ lo liệu cho ngươi”*. Không như Thầy chí thánh, biết bao lần tôi đã nghe theo tiếng thì thầm ấy. Vì tự phụ và coi thường nguy hiểm của dịp tội, tôi đã sa ngã và còn mù quáng ỷ nại vào lòng từ bi thương xót của Chúa để không ăn năn hối cải và cứ tiếp tục sa đoạ trong đường tội lỗi.



(Thỉnh lặng giây lát).

Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến, khi ngã xuống đất lần thứ hai, Chúa đã đền thay cho con những lần sa ngã vì ham mê thế gian và lạm dụng lòng từ bi của Chúa. Chúa ngã xuống đất, nhưng đã chỗi dậy ngay để nâng con lên khỏi tình trạng sa đoạ tội lỗi và dìu con đi trên đường đời. Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi lòng ham mê thế gian, giúp con luôn nhớ rằng: dù được lợi cả thế gian này mà thiệt mất linh hồn bất tử thì được ích gì? Chúa cũng tiên báo: thế gian sẽ ghét con nếu con yêu mến Chúa. Xin cho con khi bị thế gian ghen ghét, nguyên rửa và bách hại được nhớ đến Chúa đã bị thế gian ghen ghét và bách hại trước, để con tìm được niềm ủi an nâng đỡ mà trung thành theo Chúa đến cùng. A-men.

\* \* \*

## Nơi Thứ VII

### **Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.**

Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đập dậy giục đi cho chóng.

Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ TÁM

## CHÚA GIÊ-SU AN ỦI CÁC PHỤ NỮ GIÊ-RU-SA-LEM

- *Xướng* : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,
- *Đáp* : Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Trong tất cả các sự vật ở trần gian, sự vật tôi biết ít nhất lại là chính bản thân tôi. Tôi có thể nhận ra lỗi lầm của người khác rõ ràng hơn gấp ngàn vạn lần những lỗi lầm của tôi. Một hạt bụi nhỏ nơi con mắt kẻ khác, tôi có thể thấy ngay tức khắc. Còn cái xà trong con người tôi thì tôi lại không nhận ra được. Chân lý này được bộc lộ rõ rệt trên đường lên đồi Can-va-ri-ô. Mặc dù trước bọn lính hung bạo tàn ác, một số phụ nữ Giê-ru-sa-lem vẫn không sợ bày tỏ lòng cảm thương đối với Chúa, một tử tội đang bị điệu đi hành quyết. Nhưng họ chỉ nhìn thấy những đau thương của Chúa mà không nhận ra nguyên nhân đã gây ra thảm họa này. Họ chỉ biết khóc thương Chúa đang phải chịu cực hình mà không ngờ thủ phạm và đồng lõa của thảm cảnh ấy lại là chính họ. Chính vì tội lỗi của họ và của nhân loại mà Chúa phải chịu muôn cực hình như vậy. Để nhắc nhở ta chân lý ấy, Chúa đã phán với các phụ nữ khóc thương Người: “*Đừng khóc thương Ta, nhưng hãy khóc thương chính các người*”.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con hiểu biết tương quan giữa tội lỗi và thảm cảnh Can-va-ri-ô. Xin cho con khóc thương Chúa phải chịu muôn cực hình thảm khốc, được nhận biết hậu quả khủng khiếp của tội lỗi. Vì nếu con bớt kiên cố, thì thập giá Chúa phải vác đã nhẹ bớt đi nhiều. Nếu con bớt tội lỗi, thì chặng đường Can-va-ri-ô đã rút ngắn lại hơn. Lạy Chúa, xin ban cho con lòng thống hối chân thành, để suốt lộ của con trở nên nguồn mạch hoan lạc muôn đời cho con. A-men.*

\* \* \*

### **Nơi Thứ VIII**

#### **Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc.

Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ CHÍN

## CHÚA GIÊ-SU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Cơn cám dỗ thứ ba của Chúa nơi hoang địa không phải do thế gian hay xác thịt, mà là do chính Sa-tan. Tên cám dỗ đưa Chúa lên núi cao, và trong giây lát nó cho Người thấy mọi vinh quang và sang trọng của các vương quốc trần gian, rồi nó hứa sẽ hiến cho Người tất cả nếu Người bằng lòng quỳ xuống thờ lạy nó. Nhưng Chúa Giê-su bảo nó: *“Người phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa người và chỉ phụng sự Người mà thôi”*.

Biết bao lần trong đời tôi, tôi đã đổi kho tàng vô giá của ơn sủng để lấy một chút lạc thú hư hèn chóng qua. Không như Chúa Ki-tô, tôi đã tin vào lời hứa lường gạt của ma quỷ và đổi vĩnh cửu lấy thời gian, đổi an bình lấy ân hận, đổi tự do của con cái Thiên Chúa lấy ách nô lệ bạo tàn của tội lỗi. Sa-tan hứa cho vương quốc hoan lạc và hạnh phúc, nhưng thực ra đó chỉ là sa mạc hoang vu đầy đau khổ và bất hạnh mà thôi.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến, biết bao lần sau khi sa ngã theo cám dỗ của thế gian và xác thịt, con đã thề hứa với Chúa là sẽ không hề tái phạm. Nhưng rồi con lại sa vào cạm bẫy của Sa-tan, khiến Chúa phải ngã xuống đất lần thứ ba. Tuy nhiên, Chúa đã chỗi dậy ngay để đem lại cho con niềm hy vọng mới. Chúa từng dạy: con có thể thuộc hai hạng người: hạng người sa ngã rồi nằm lì không muốn chỗi dậy; còn hạng người khác thì sau khi sa ngã đã cố gắng chỗi dậy ngay. Chúa phải ngã xuống đất lần thứ ba là để ban cho con ơn chỗi dậy mỗi khi sa ngã. Ma quỷ sẵn sàng từ bỏ mọi sự thế gian để chiếm lấy một mình con. Còn Chúa thì sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để giữ con lại, vì con đáng thương và đáng được Chúa cứu vớt. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ IX**

### **Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa. Ô con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai?

Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối đại dột làm chi.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ MƯỜI

## CHÚA GIÊ-SU BỊ LỘT ÁO

- *Xướng* : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,
- *Đáp* : Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Thiên Chúa luôn đối xử với nhân loại qua những hành động thông ban thiện hảo, đặc biệt là ba công cuộc sau. Trước hết là hành động làm cho sự vật hiện hữu, đó là công cuộc sáng tạo. Tiếp theo là hành động mặc khải tình yêu cho nhân loại. Sau cùng là công cuộc Nhập Thể, một hành động biểu lộ tình yêu vượt mọi biên giới. Nói về công cuộc Nhập Thể, thánh Phao-lô viết: Thiên Chúa “*đã huỷ bỏ mình đi*”, lột hết mọi vinh quang thiên quốc và mặc lấy thân phận phạm hèn của con người.

Giờ đây, trên đỉnh đồi đau thương, Chúa Giê-su không những đã huỷ bỏ mình đi, lột hết mọi vinh quang thiên quốc, Người còn muốn lột bỏ hết những gì thuộc về trần gian nữa. Kẻ Lãng Du thần linh đã không có nơi dựa đầu, giờ đây còn bị lột hết áo ra để khi chết Người sẽ chẳng còn lại một thứ gì, vì đã cho đi tất cả.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, khi huỷ bỏ mình đi, Chúa muốn con được tràn đầy sự sống thần linh. Xin cho con biết huỷ bỏ tính vị kỷ của mình để được tràn đầy lòng vị tha của Chúa: biết dốc bỏ mọi tội lỗi để được tràn đầy muôn ơn thánh; biết từ bỏ mọi sự thế gian để được kho tàng cao quý trên trời. Xin Chúa lột hết áo trần gian để con được mặc áo tinh tuyền của Phép Rửa Tội. Nhờ nghèo khó vật chất, xin Chúa cho con được giàu sang của cái thiêng liêng. Xin vì công nghiệp cuộc thương khó của Chúa, cho con biết sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh và đau khổ thể chất, để đền bồi công ơn Chúa và để nên giống Chúa trong đau thương, hầu được nên giống Chúa trong vinh quang muôn đời. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ X**

### **Quân dũ lột áo Đức Chúa Giêsu.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dũ toan đóng danh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết, để cho xấu hổ cùng đau đớn.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

## CHÚA GIÊ-SU BỊ ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Chúa bước lên “toà giảng” lần cuối cùng. Lần này không phải trên con thuyền của Phê-rô hay trên ngọn đồi ở Ga-li-lê, mà là trên thập giá! Những lời Chúa phán từ trên “toà giảng” này đều là những lời cao siêu, nhưng chính “toà giảng” cũng là một lời giảng thuyết hùng hồn chưa từng có. Đấng Thuyết Giảng là chính Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Còn thánh giá thì gồm ba thành phần: bọn lính đã chia nhau áo Người; một số người vô tín ngưỡng mà môi miệng luôn thốt ra những lời phạm thượng và ghen ghét; sau cùng là ba người trung thành với Chúa: Ma-ri-a, Ma-đã-lê-na và Gio-an. Ba người trung thành này tiêu biểu cho ba loại tâm hồn đứng dưới chân thập giá, đó là: tâm hồn tinh tuyền không hề vương chút bợn nhơ tội lỗi; tâm hồn thống hối; và chức tư tế. Khi thốt ra những lời cuối cùng, trước hết Chúa nói về những kẻ đã nhúng tay vào máu Người: *“Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”*; sau đó Người phán với các tội nhân: *“Hôm nay người sẽ ở trên thiên đàng với Ta”*; cuối cùng Người nói với những tâm hồn thánh thiện: *“Này Bà, đây là con bà”*.

*(Thinh lặng giây lát).*



*Lạy Chúa Giê-su, những lời Chúa phán trên thập giá chứng tỏ Chúa khát khao cho nhân loại được cứu rỗi đến mức nào! Qua tấm gương ấy con mới nhận ra thế nào là tình yêu chân thực, và ý thức được rằng, biết bao lần con đã đóng đinh tình yêu ấy. Bàn tay Chúa từng giơ lên để chúc lành cho con thì con lại đóng cứng vào thập giá. Đôi chân Chúa từng rong ruổi tìm kiếm con khi con sa vào cạm bẫy của tội lỗi thì con lại dùng đinh sắt đóng thấu qua. Mỗi miệng Chúa từng kêu gọi con lánh xa đường nẻo gia tà, thì con lại lấp đầy bằng cát bụi. Khi nghe những lời tha thứ của Chúa, con mới hiểu rằng: chính con là thủ phạm đã đâm thấu qua Trái Tim Chúa, và chính hành động của con đã hạ sát Chúa.*

*Giờ đây đứng dưới chân thập giá, con mới hiểu rằng: để trở thành một vị thánh, không cần nhiều thời gian, nhưng đòi hỏi phải có một tình yêu thật lớn lao. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ XI**

### **Quân dữ đóng đinh Đức Chúa Giêsu.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đóng đinh vào Thánh Giá vì tội con.

Xin ban ơn cho con đóng đinh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa, kéo còn phạm tội lỗi nữa.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

## CHÚA GIÊ-SU TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Dàn hoả thiêu đau khổ đang dần dần tàn lụi, máu Chúa bắt đầu khô lại trên những phiến gỗ của thập giá, đó là dấu hiệu giờ Người ra đi đã gần kề. Áo Người thì bọn lý hình đã chia nhau, Mẹ Người đã được uỷ thác cho Gio-an, còn linh hồn Người thì giờ đây Người phó thác cho Cha trên trời. Sau khi phán xong bảy lời trời sau hết, Người liền gục đầu xuống và trút hơi thở cuối cùng. Linh hồn Người xuống ngục tổ tông được tên trộm cướp đi theo hộ tống. Giờ đây mọi sự đã hoàn tất, Thiên Chúa đã phục hồi ân sủng bị đánh mất bởi quyền lực Sa-tan và tội lỗi.

Ba nhân vật xưa đã gây ra thảm hoạ sa ngã, thì giờ đây được ba nhân vật mới thay thế. Trong cảnh sa ngã có một nam nhân bất tuân là A-đam, một phụ nữ kiêu căng là E-va, và một cây mọc ở giữa vườn là cây biết lành biết dữ. Còn trong cảnh phục hồi ân sủng thì một Nam Nhân tuyệt đối vâng phục là Đức Ki-tô, một Phụ Nữ hết mực khiêm nhường là Đức Ma-ri-a, và một cây được dựng lên giữa đồi thì lương là cây thập giá. Nhưng vào lúc Chúa trút hơi thở cuối cùng thì nhân loại vẫn chưa nhận ra được chiến thắng

của Người. Bởi thế mới có kẻ dám nhạo báng Người: “*Nó cứu kẻ khác mà không cứu nổi chính mình*”.

*(Thình lạng giầy lát).*

*Lạy Chúa Giê-su, cuộc tử nạn của Chúa dạy con biết rằng: không ai có thể cứu được người khác nếu không sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình. Sự yếu đuối của Chúa trước cái chết chính là hậu quả của định luật hy sinh đòi hỏi: lá cây phải lìa cành thì những chồi non mới có thể đâm ra được; hạt giống phải gieo xuống đất và bị huỷ diệt đi mới có thể trở thành cây cao lớn được. Chúa đã không cứu mình khỏi chết chỉ vì muốn cứu con khỏi tội và muốn đem lại cho con sự sống mới.*

*Lạy Chúa, xin cho con biết quý trọng ơn cứu rỗi Chúa đã mua chuộc cho con và xin giúp con luôn ghi lòng tạc dạ: phải sẵn sàng chấp nhận thập giá ở đời này mới có thể cứu được mạng sống mình trong cõi trường sinh. A-men.*

\* \* \*

## **Nơi Thứ XII**

### **Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.**

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khôn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống già Đức Mẹ mà sinh thì.

Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

## CHẶNG THỨ MƯỜI BA

## THÁO XÁC CHÚA XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Hơn ba mươi năm trước đó, Chúa Giê-su đã bỏ nhà Cha trên trời để tới miền thế giới xa lạ này. “Người Con hoang đàng” của Thiên Chúa đã bỏ nhà Cha ra đi tới miền xa lạ và phung phí hết mọi tài sản cho bọn người tội lỗi ở đây: Người đã dùng quyền năng siêu phàm để cho mắt người mù được thấy ánh sáng Thiên Chúa, cho những người điếc nghe được Lời Hằng Sống của Tin Mừng. Sau cùng, trên đỉnh đồi Can-va-ri-ô, Người đã phung phí cho phường tội lỗi tất cả những gì còn sót lại là tấm thân tan nát và những giọt máu cuối cùng.

Sau khi tắt thở trên thập giá, người ta tháo xác Chúa xuống và trao cho Đức Mẹ. Khi ôm xác Chúa, lòng Mẹ hồi tưởng lại lần đầu tiên ẵm Con tại Bê-lem. Lúc ấy nước mắt Mẹ chảy ra vì sung sướng, giờ đây suối lệ tuôn trào ví đờn đau tê tái. Đôi bàn tay xinh xắn xưa kia được bờ ỉa sưởi ấm, giờ đây bị tan nát thảm thương vì đinh sắt đóng thấu qua. Tấm thân xưa đẹp đẽ tốt lành khiến lòng Mẹ dạt dào niềm vui, giờ đây bị tan nát tới bởi khiến đau xót đắng cay dâng ngập tâm hồn Mẹ.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Mẹ Ma-ri-a, đây không phải là Bê-lem mà là Can-va-ri-ô. Những bàn tay xinh xắn xưa từng giơ ra để đón nhận lễ vật của Ba Vua dâng tiến, giờ đây bị tan nát vì đinh sắt đóng thấu qua. Vàng trán xưa toả ánh Thiên Nhan dịu hiền, giờ đây phải đội vòng gai nhọn đâm thấu vào đầu. Giữa Bê-lem và Can-va-ri-ô là vực thẳm của tội lỗi con. Lạy Mẹ sầu thương, Đấng hằng cứu giúp các tội nhân, xin cầu bầu cho con trước ngai chí công của Con Mẹ. Giờ đây, khi đến với Mẹ như một đứa con hoang đàng trở về nhà Cha, xin giúp con thực tình ăn năn thống hối để trái tim Mẹ không còn bị những gươm sắc đâm thấu qua. A-men.*

\* \* \*

### **Nơi Thứ XIII**

#### **Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.**

Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?

Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

- **Xướng :** Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- **Đáp :** Xin Chúa thương xót chúng con.

**CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN**  
**TÁNG XÁC CHÚA TRONG MỒ**

- *Xướng* : *Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Ki-tô,*
- *Đáp* : *Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.*

Thế gian quả đã không tỏ ra một chút thiện cảm nào đối với Chúa. Vì khi sinh ra, Người được đón tiếp trong một hang dơ bẩn và hôi thối dành cho súc vật. Lúc chết, Người phải nằm trên giường gỗ cứng của thập giá với vòng gai nhọn làm gối đỡ đầu, chân tay thì bị đinh sắt đóng căng ra. Khi sinh ra, vinh quang của Người bị chôn vùi nơi một thành phố nhỏ bé nhất của Is-ra-el. Lúc lià đời, ý nghĩa cái chết của Người bị che giấu trước mắt nhân loại nơi một đô thị nổi danh nhất trần gian. Sinh ra trong một hang của kẻ xa lạ, chết chôn trong một ngôi mộ cũng của một kẻ xa lạ, điều đó chứng tỏ: sinh và tử đều xa lạ đối với Người.

*(Thinh lặng giây lát).*

*Lạy Chúa Giê-su rất diệu hiền, giờ đây con mới hiểu: định luật của sự sống là định luật của sự chết. Chẳng một sinh vật nào hiện đang sống trên trần gian mà lại không phải chết; và cũng không cái chết nào mà lại không phát sinh ra sự sống mãi. Cuộc sống của Chúa cũng cho con biết: nếu không có triều thiên gai nhọn, thì cũng chẳng bao giờ có triều thiên*

vinh quang; nếu không có thân xác bị đánh đòn tan nát, thì cũng chẳng bao giờ đạt được thân xác vinh hiển sáng láng.

*Xin cho con niềm hy vọng vào cuộc phục sinh vinh quang gia tăng sức mạnh cho con, để con luôn sẵn sàng thông phần đau khổ với Chúa cho tới khi đạt được Giê-ru-sa-lem mới trên trời, nơi không còn than khóc và mọi giọt lệ sẽ được lau khô.*

*Lạy Chúa, xin cũng ban cho những ai bị thế gian ruồng bỏ được chấp nhận vào Vương quốc trên trời, nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. A-men.*

\* \* \*

#### **Nơi Thứ XIV**

#### **Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá.**

Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđê mô, ông Thánh Gioan, táng xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xúc, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác không?

Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

- **Xướng** : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

- **Đáp** : Xin Chúa thương xót chúng con.

## LỜI NGUYỆN KẾT THÚC

*Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến, Chúa đã dạy con: nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi thì cũng chẳng bao giờ phát sinh sự sống mới. Chúa là Hạt Giống của đời sống vĩnh cửu được gieo xuống đất trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và đã mọc lên sự sống mới trong Chúa Nhật Phục Sinh. Chúa cũng dạy chúng con: đời sống Ki-tô hữu hiện đang chết cho thế gian chính là khởi đầu cho cuộc sống vĩnh cửu đang chờ đợi con nơi vương quốc trên trời.*

*Lạy Chúa, trong ngày sau hết, khi Chúa ngự xuống trên đám mây trong vinh quang huy hoàng để phán xét kẻ sống và kẻ chết, xin cho con cũng tỏ thập giá của con cho Chúa, để con đáng được nghe lời đầy hoan lạc: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy vào hưởng vương quốc đã chuẩn bị sẵn cho các người từ thuở đời đời”. A-men.*